

'Wie vrede wil, bereidt de oorlog voor', zegt een Latijnse spreuk. En dat lijkt nog steeds het geval. De lidstaten van de EU besteden per jaar ongeveer 186 miljard euro aan hun defensie. Als we alle legers van Europa bij elkaar optellen, komen we op een totaal van 1,4 miljoen soldaten, plus 400 000 burgers die werkzaam zijn voor het leger. Oorlog voeren, ja, we weten hoe dat moet. En vrede? Wanneer, waar en hoe leren we te 'weten hoe dat moet?'. En toch, zegt David Van Reybrouck, is vrede een vaardigheid die we kunnen leren.

Deze vredeswandeling in het Heuvelland werd uitgetekend in de streek tussen Ieper en Menen, waar na de Eerste Wereldoorlog nauwelijks nog een huis of een boom overeind stond. Opzet is niet om de wandeling in sneltempo te stappen, maar om 'vredig' te stappen. Veertien haltes, in de grond gemarkeerd door een keramische tegel, nodigen je uit om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij wat vrede brengt.

We vertrekken voor deze wandeling aan de kerk van Westouter (Poperingestraat 6) en leggen een parcours af van ongeveer 7 kilometer.

Wanneer:	zondag 10/06/2018
Vergoeding:	standaardtarief – 10 € sociaal tarief – 5 € studententarief: - 5 €
Inschrijven via Vormingplus MZW:	code 187688
Begeleiding:	Dirk Oosterlynck (vzw Het Oneindige)

Dit project is een samenwerking tussen Vormingplus – MZW en vzw Het Oneindige.

Deze wandeling werd uitgewerkt op initiatief van de Vlaamse Minderbroeders-kapucijnen en in samenwerking met de parochiefederatie Heuvelland-West, de vzw Rivo Torto, Pax Christi Vlaanderen en het Centrum voor Vredesethiek (KU Leuven)